

Formandsberetning KKES-generalforsamling 2019

En generalforsamlingsberetning er jo både et tilbageblik over det år, der er gået i foreningen, og samtidig også lidt skuen fremad til det, der kommer.

Vi starter med det gamle først, og tager så fremtiden til sidst.

Vores 2018 i KKES er vel i bund og grund gået nogenlunde, som det plejer, og så alligevel ikke helt.

Vi havde igen 4 gode begynder-hold, nogle større end andre, men langt de fleste deltagere gennemførte kurset, og har forhåbentlig fået nogle gode ture på søen. Der var også som sædvanligt en fin fælles afslutning for holdene i juni, hvor det gode vejr var med til at gøre dagen perfekt. Det kan jo kun lade sig gøre, fordi vi har nogle gode og engagerede instruktører, der lægger et stort arbejde og meget entusiasme i det at lave begynderkurser. Mange tak til dem.

Den fine sommer har nok også generelt gjort noget godt for aktiviteten i klubben. Vores fælles ro-statistik er i hvert fald steget med ca. 4.000 km i forhold til 2017.

Og aktiviteter har der også som vanligt været mange af. Diverse havkajakture med og uden overnatning i det fri, både inden- og udenlands. Når man ser billeder fra dem, ser det virkelig hyggeligt ud, og jeg er sikker på, at der er plads til flere på turene.

For tur-bådsroerne har der været deltagelse i forskellige løb rundt omkring. Her er der også plads til mange flere. Det er altid hyggeligt at være afsted sammen, og langt de fleste løb for tur-bådsroere kan klares af alle. Der stilles ingen krav om specielle superkræfter for at gennemføre disse løb. Det er også godt at komme ud og se noget andet vand end vores egen lille pyt. Klubben giver jo tilskud til langt de fleste løb, og der er trailere til brug, hvis mange skal afsted sammen.

Endelig har vores kapkajakker og rulle-Astrid stillet til start ved flere forskellige stævner med mange gode placeringer til følge. Til efterårets standerstrygning blev der nævnt ikke mindre end 22 medalje-placeringer til danske og nordiske mesterskaber. Meget flot.

En anden god og flot aktivitet, der skal nævnes, er vores børnehold. Med nogle meget engagerede trænere, laves der fantastisk gode ting på holdet året rundt. Natroning, grillaften, stævner, Lagan-tur, rulleski, og meget andet. Og så også lige

arrangere en Paddle-Battle Cup. Der er et meget flot arbejde, der her udføres, og I skal have en stor tak for det I gør. Man kan jo ikke holde på alle børn og unge på sådan et hold, men jeg er sikker på, at de alle får noget med herfra, de kan bruge senere.

Vores 60+ hold, eller Uwe og hans raske svende, som de også bliver kaldt, er efterhånden også en fast del af klubbens aktiviteter. De mødes hver mandag og ror eller laver anden aktivitet. Det er dejligt, at vi har fået fat i den aldersgruppe også. Vi har jo altid haft medlemmer på 60+, men med et lidt mere formaliseret arbejde tror jeg, at det bliver nemmere at holde på medlemmerne. Og med de strømninger der er i samfundet om, at man skal bevæge sig hele livet, er jeg da glad for, at vi er med på den trend. Det har jo også kastet et par både af sig, da nogle fonde giver specifikt til aktiviteter for 60+ medlemmer. Jeg har også på fornemmelsen, at der er en hel del hygge ind over projektet, og det er jo perfekt at slå to fluer med et smæk.

En anden mere hyggepræget aktivitet, der også må nævnes her, var vores hjælpermiddag/første handicap-grill. Vi var over 70 deltagere den aften. Det var rigtig hyggeligt, med fantastisk vejr og en super stemning.

Husk vi har grill hver 3. onsdag i handicap-sæsonen. Der er altid en hyggelig aften og en god anledning til at møde nye mennesker i klubben.

Søndag d. 26/8 havde vi vores årlige kanojak-trim løb, hvor der mødte ca. 100 deltagere op, og fik en god dag på søen og i klubben. Det er et dejligt arrangement, der er i en god gænge, og med mange deltagere fra klubber rundt om på Sjælland. Det ville dog være dejligt, hvis der var flere af vores egne medlemmer, der også havde lyst til at ro turen. Selvom man har været på søen mange gange, er det altid noget andet at deltage i et større løb. Og det er jo kun et trim-løb. Det vil sige for alle, også dem der ikke ror i en racer-båd.

En anden fast aktivitet, der foregår 2 gange om året, er bro op og bro i. Vores faste bro-vagt Jakob Wieghorst har igen sørget for at vinterbroen kom op og sommerbroen kom i i foråret og omvendt i efteråret. Dog i år med den lille krølle, at Jakob mente, at den gamle vinterbro ikke var i så god en stand, at vi kunne bruge den denne vinter. Han har derfor købt en ny, som kom i vandet i efteråret. Stor tak til Jakob og hans hold af bro-bisser for det arbejde der gøres her. Det gør det jo unægtelig noget nemmere for os andre, når vi vil ud og ro.

Vores yoga og svømmehalsaktiviteter kører jo også bare derudad. Yoga er jo blevet hver uge i stedet for hver anden, og i svømmehallen om søndagen er der fuld gang i den. Vores kajak-polo hold har god gang i spillet, og har en fest med det.

Vi har også haft vores årlige arbejdsdag sammen med de øvrige foreninger på anlægget. Der var er fint fremmøde fra Kajakklubben, men mere vil jo have mere, og jeg synes stadig, der er en del medlemmer, vi ikke ser denne dag. Det må kunne gøres bedre. Det er jo vores alles ansvar, at anlægget bliver holdt pænt og vedligeholdt.

Og skete der så slet ikke noget nyt i klubben i år vil nogle spørge.

Jo, der skete da en del.

Vi var for eksempel med i Nødebo Kulturnat. Som enhver anden storby har Nødebo også fået sin egen kulturnat. Vi var blevet spurgt om vi ville deltage, og sagde ja tak til det. Sammen med de tre andre foreninger på matriklen havde vi fredag d. 1/6 åbent hus fra kl. 17-21. Der var en del gæster forbi, der hørte om klubberne og så noget af vores grej. Hyggeligt tiltag. Desværre var det nok en enlig svale. Det ser ikke ud til, at arrangementet bliver gentaget. Bestyrelsen på kroen mener ikke, at de har kræfter til at lave det hvert år, og da det er byens samlingssted, har kultur nat gruppen ikke ment, at man skulle fortsætte.

Vi rundede jo også i år et skarpt hjørne i klubben, og det blev fejret til standerstrygningen i efteråret. De første medlemmer blev indmeldt i KKES d. 15/9 1978, så klubben blev 40 år. Der er flot, at der er blevet holdt gang i vores klub siden da, og vi kan godt være stolte af, at vi er ca. 400 medlemmer. Det lykkes jo også fordi, der er nogle engagerede mennesker, der går forrest og tager gode initiativer.

Den sidste af vores nye aktiviteter jeg vil nævne her, er vores nye officielle Facebookgruppe "KKES Kajakklubben Esrum Sø".

Fra bestyrelsens side tror vi, at vi rammer endnu flere medlemmer med information, end vi har gjort hidtil. Vi har stadig vores alle-mail og webside som også bruges til at informere klubbens medlemmer. De vil stadig bestå, for vi synes stadig, de er undværlige på hver deres måde. Mailen rammer dem, der ikke er på Facebook, og websiden er uundværlig med alle de faste oplysninger om klubben, som vi alle efterspørger en gang i mellem.

Jeg synes, der er blevet taget godt imod Facebook-gruppen, og at den er blevet brugt til gavn for klubben og til inspiration for klubbens medlemmer. Jeg er specielt

glad for, at den kun er blevet brugt til kajak-relaterede opslag, og ikke alt muligt andet.

Alt i alt synes jeg, vi har haft et godt 2018. Fyldt med gode aktiviteter, sved på panden og dejlige naturoplevelser.

Her var det jo så, at jeg ville have sagt, at 2019 ser ud til at starte på samme måde, som 2018, men sådan skulle det jo ikke lige være. Som det jo nok er alle bekendt, var der i årets første weekend, en klovn der syntes, at der skulle tændes ild i klubben. Det har jo selvsagt givet en noget turbulent start på sæsonen. Klublokalerne blev jo temmelig ødelagte, og der forestår et større renoveringsarbejde med dem. Hillerød Kommune har været meget hurtige til at få gang i forsikringsselskab og få sat arbejdet i gang, så vi hurtigst muligt kan bruge lokalerne igen. Det bliver vist næsten så godt som nyt. Der kommer nye lofter, vinduer, døre og nyt køkken. Som planerne ser ud lige nu, kan vi måske være heldige at få fuld adgang til huset i slutningen af april, og det er vi jo meget taknemmelige for. Vi vil fortsat informere på de forskellige kanaler, når vi har nyt om huset.

Men bortset fra den lille forhindring, så ser det jo ud til, at 2019 vil køre videre som altid. Vinteraktiviteterne er i fuld gang. Instruktørerne er i fuld gang med at planlægge begynder-holdene, der er planlagt en masse aktiviteter, som I kan se i kalenderen, der er nogen med til uddeling, og den kan ses på hjemmesiden. Børneholdet har været på ski-træningslejr, og tager snart til Cannes på træningslejr, så alt i alt tegner det godt med 2019. Jeg er sikker på, at klubben fortsat er i en god gænge. Og husk på, det er jo jer, der er med til at sørge for det.