

Formandsberetning KKES-generalforsamling 2020

Når man afholder en beretning til en generalforsamling, så er det jo meningen, at man skal se tilbage og finde ud af, hvad man skal sige om det, der er sket, siden vi sad her sidst.

Men sidst sad vi slet ikke her. Da måtte vi holde vores generalforsamling længere oppe i byen, for vores ellers gode lokaler var jo i en miserabel forfatning. Som I jo alle ved, startede året lidt skidt, al den stund at vi havde fået en temmelig stor brandskade. Det gav jo lidt rynkede bryn og lidt ekstra tankevirkosomhed hos nogen af os. Hvordan kom vi lige videre herfra, og hvad ville det betyde for klubben. Det fyldte faktisk en hel del. Til vores stor glæde havde kommunen en god brandforsikring, og en mand i forvaltningen, der tog opgaven med at få det hele bygget hurtigt op igen virkelig alvorligt.

Alt indenfor er blevet skiftet på nær den stribe klinker, der ligger fra køkkenet og hen til terrassedørene. Nye vinduer er det også blevet til hele vejen rundt. Og ikke at forglemme gav det også nye møbler over det hele.

Det er jo ikke lige måden at få et nyt hus på, men når nu skaden var sket, synes jeg, at vi er kommet godt igennem det. Alle var med på, at forholdene var lidt anderledes en sædvanligt, og der var ingen sure miner over, at vi ikke lige kunne gøre som vi plejede. Vi sad faktisk til sidste bestyrelsesmøde og talte om "kan I huske sidste år, da vi måtte drikke kaffe med begynderne i motionsrummet" og "måtte holde standerstrygning udenfor". Det bliver sådan nogle historier, der bliver en del af klubben dna. Ikke at vi behøver at gentage dem af den grund. Jeg synes, vi har fået et fint hus ud af besværet, så lad os hjælpe hinanden med at holde det pænt.

Men der er jo også sket andet i klubben end brand og nye møbler.

Vi havde igen i år 4 gode begynderhold, hvor alle deltagerne fik en god instruktion i, hvordan man gebærder sig på en god og sikker måde på søen. Jeg håber, de fleste af deltagerne på holdene har fået nogle gode oplevelser ud af anstrengelserne. Jeg ved i hvert fald, at instruktørerne har gjort deres yderste for at det skulle lykkes. Jeg synes, det er fantastisk, at vi kan samle entusiastiske instruktører til 4 hold. Tusind tak til jer, uden jeres store engagement var det aldrig gået. Og så er I allerede gået i gang med planlægningen af denne sæson, der er fantastisk. Det er en utrolig vigtig funktion i klubben for uden nye medlemmer kommer vi jo ikke videre, så det er bare herligt, I har lyst igen.

Men vi har jo også haft mange andre aktiviteter i klubben end begynderhold.

Vores fælles ro-statistik er faldet lidt i forhold til sidste sæson. Vi har roet knap 6.000 km. mindre en sidste sæson. Det tilskriver jeg mest den usædvanlige gode sommer, vi havde i sidste sæson. Jeg synes stadig, at godt 69.000 km er et flot resultat set over et helt år.

Havkajakkerne har spredt sig ud over Danmark og Sverige i stort tal, og det ser altid voldsomt hyggeligt ud på jeres ture, når vi andre kan se noget på Facebook. Det siges, at der godt kan være flere med på turene, så prøv at spørge hvis du er interesseret i at være med. En gang imellem er de faktisk flinke at tale med, og siger måske ja. Klubturen til Kongsøre til sommer er en oplagt tur, hvis man gerne vil prøve kræfter med den disciplin.

Turbådsroerne har også været vidt omkring og deltaget i forskellige arrangementer. Jeg vil nævne tre, som altid har en særlig bevågenhed i klubben. Det er Tour de Gudenå, Mølleåens Blå Bånd og Støt Brysterne. Der er vi altid fint repræsenteret. Det er blevet gode traditioner at deltage her, men der er jo også andre løb rundt omkring i landet, så hvis man har lyst, er det bare at melde sig til. Klubben giver jo tilskud til langt de fleste løb, og der er trailere til brug, hvis mange skal afsted sammen. De fleste turbådsløb kan klares af alle, det kræver ikke specielle evner. Lørdag d. 21. november i år kommer der et nyt løb i området. Det er Mandekraft, der er en pendant til Støt Brysterne, men selvfølgelig kun for mænd. Det finder også sted samme sted, nemlig Kajakklubben Nord, så hvis mændene i klubben også vil have en tur der er deres egen, er det bare med at møde op her.

Vores kapkajakker og rulle-Astrid har også været flittige i år. 11 forskellige medaljer ved diverse mesterskaber er det blevet til. Det er ganske flot.

Igen i år har vores børnehold haft fuld gang i aktiviteterne. Man bliver fuldstændig forpustet, bare af at læse de programmer Uwe sender ud. Så jeg er da helt glad for, at jeg ikke også skal gennemføre dem. Udover alle de sædvanlige ting med træning en 4-5 gange i ugen, natroning, børnegrill, stævner, Lagantur og meget andet, er der også lige blevet koblet en ski-træningstur med en masse langrend på programmet. Man bliver helt svedt bare ved at tænke på det. Til de instruktører, der tager sig af det, vil jeg bare sige, at I gør et fantastisk stykke arbejde. Der skal lyde en meget stor tak til jer for det.

Og i den anden ende af aldersskalaen har vi vores 60+ hold. De træner på livet løs hver mandag, og det siges man skal have godt fat, hvis man skal følge med, når de er på vandet. Det kan da nævnes, at ved Mølleåens Blå Bånd fik klubben alle 3

podiepladser i en af +60 klasserne, det er flot. Min fornemmelse er også, at der er en hel del hygge involveret i projektet, når de mødes. Og det er jo i virkeligheden det, det handler om sådan et sted, som det vi har her. God fysisk aktivitet kombineret med socialt samvær. Så har man opnået meget. Vi har også igen i år fået en ny båd sponsoreret til vores 60+ hold. Det er Velux-fonden, der har givet penge til en Coast-duo, som bliver leveret en af de nærmeste uger. Men det er selvfølgelig en båd, der må bruges af alle.

Når vi er inde på det med at hygge og socialt samvær vil jeg gerne igen slå et salg for vores grill om sommeren. Hver 3. onsdag i handicap-sæsonen er der grill. Mød op og prøv det. Der er altid en hyggelig aften og en god anledning til at møde nye mennesker i klubben.

Lørdag d. 24/8 havde vi vores årlige kanojak-trim løb, hvor der mødte ca. 100 deltagere op, og fik en god dag på søen og i klubben. Det er et dejligt arrangement, der er i en god gænge, og med mange deltagere fra klubber rundt om på Sjælland. Sidste år efterlyste jeg lidt flere af klubbens medlemmer til at møde op og ro, og det lykkedes faktisk. Der var lidt flere af vores egne, der var mødt op, og det var dejligt. Men vi kan sagtens bruge flere. Det er et fint arrangement med en god stemning. Og det er jo kun et trim-løb. Det vil sige for alle, også dem der ikke ror i en racer-båd. I år er det lørdag d. 22. august.

En anden fast aktivitet, der foregår 2 gange om året, er bro op og bro i. Vores faste bro-vagt Jakob Wieghorst har igen sørget for at vinterbroen kom op og sommerbroen kom i foråret og omvendt i efteråret. Jakob har meddelt os, at han gerne vil afløses på posten. Det er vi selvfølgelig kede af, men Jakob har gjort en kæmpe indsats med broen i mange år, så derfor skal der lyde en stor tak til Jakob for hans arbejde med det. Og det er jo ikke fordi han flytter, så han vil stadig være behjælpelig og ro i klubben. Også en tak til hans hold af bro-bisser for det arbejde der gøres her. Det gør det jo unægtelig noget nemmere for os andre, når vi vil ud og ro. Ole Bertelsen har taget over som ny bro-formand, men skal selvfølgelig stadig have hjælp med arbejdet, som Jakob har haft det.

Der skal også sendes en tak efter flere i klubben. Frank nøglemand, der altid kan få programmeret nøgler, når vi mangler. Kasper, der hele tiden arbejder med at vedligeholde vores medlemssystem til brug for kontingent og diverse indberetninger. Claus Munk, der gør sit yderste for hele tiden at holde hjemmesiden opdateret. Jytte og Poul, der sørger for, at vi kommer igennem en handicapsæson både med tidtagning og brænde til grillen. Og Kirsten og Bjørn, der mandag efter mandag sørger for god karma i yoga-salen.

Sidst men absolut ikke mindst mine bestyrelseskollegaer incl. Jacob kasserer. Med jer rundt om bordet er det en fornøjelse at være med til at drive klubben. I har hver især jeres ting, I går og nulrer med, og det er dejligt, at vi kan deles om opgaverne. Der er altid en god diskussion om tingene, og meningene brydes når vi har møder. Men vi ender altid ud med et resultat. Tak for det.

Vi har også haft vores årlige arbejdsdag sammen med de øvrige foreninger på anlægget. Der var er fint fremmøde fra Kajakklubben, men mere vil jo have mere, og jeg synes stadig, der er en del medlemmer, vi ikke ser denne dag. Det må kunne gøres bedre. Det er jo vores alles ansvar, at anlægget bliver holdt pænt og vedligeholdt. Den næste fælles arbejdsdag bliver afholdt d. 16. maj.

Sidste år til generalforsamlingen reklamerede jeg for vores nye Facebookgruppe "KKES Kajakklubben Esrum Sø". Jeg synes, det er blevet vel modtaget, og den bliver brugt flittigt både til nye og afholdte arrangementer. Men vi har også sidste år lanceret et nyt tiltag på informationsfronten. Nemlig vores nyhedsbreve. På grund af meget stigende portoomkostninger, og også en gang imellem manglende aktualitet, har vi jo besluttet at nedlægge bladet og erstatte det med et elektronisk nyhedsbrev. Jeg synes, det er blevet et flot resultat, der er kommet ud af det. Det kommer ikke med et fast udgivelsestidspunkt, men når der er noget at skrive om. Min fornemmelse er, at folk generelt er glade for det. Det er Ole og Pernille, der tager det store slæb med at lave det, og med Marianne K som en skarp korrekturlæser. Vi andre får lov at levere noget tekst i ny og næ. Vi er i øjeblikket ved at finde ud af om de enkelte nyhedsbreve kan komme i et arkiv på hjemmesiden, sådan som vi havde det med bladet.

Fra bestyrelsens side tror vi, at vi rammer endnu flere medlemmer med information, end vi har gjort hidtil. Vi har stadig vores webside som også bruges til at informere klubbens medlemmer. Den vil stadig bestå, for vi synes stadig, den er undværlig med alle de faste oplysninger om klubben, som vi alle efterspørger en gang i mellem.

Alt i alt synes jeg, vi har haft et godt 2019. Fyldt med gode aktiviteter, sved på panden og dejlige naturoplevelser.

Og jeg synes også det ser ud til, at 2020 vil køre videre som altid. Vinteraktiviteterne er i fuld gang. Instruktørerne er i fuld gang med at planlægge begynder-holdene, der er planlagt en masse aktiviteter, som I kan se i kalenderen, der er nogen med til uddeling, og den kan ses på hjemmesiden. Børneholdet har været på ski-træningslejr, og tager snart til Cannes på træningslejr, så alt i alt tegner det godt

med 2020. Jeg er sikker på, at klubben fortsat er i en god gænge. Og husk på, det er jo jer, der er med til at sørge for det.

Som en afslutning på denne beretning vil jeg gerne have sat gang i en diskussion om, hvordan vi får engageret nogle flere mennesker i driften af klubben. Som det er nu, er det meget ofte Tordenskjolds soldater, der går igen i de forskellige opgaver, der bliver løst. Fra bestyrelsens side kunne vi godt tænke os, at der er flere, der melder ind med mod på at klare nogle ting. Man skal ikke nødvendigvis melde sig for en længerevarende periode, selv om det også er fint i nogle tilfælde. Er der nogen gode ideer til at få flere i sving? Skal vi hænge en tørresnor op på opslagstavlen med opgaver, skal vi skrive det i vores nyhedsmails og på Facebook? Eller er der andre gode ideer til det? Det kan godt være svært for os at støve folk op i klubben, da vi er her på mange forskellige tidspunkter, og også lidt svært at vide, hvem man lige kan ringe til.

Vi har mange forskellige ting, der kører året rundt, f.eks. bro op og I, motionsrum, bådudvalg, bådreparation, trailervedligeholdelse, stævner/ture, fester, Tour de Gudenå plus diverse løse opgaver. De fleste af tingene har vi folk, der har ansvaret for, men der skal jo også bruges hænder til at lave det, og det er her I kommer ind i billedet. Lad os få en snak om det, og kom med jeres input. Vi får ikke nødvendigvis en facitliste, men en god snak.

Først skal vi dog nok høre, om der er kommentarer til den egentlige beretning.